



Living Values<sup>™</sup>  
Education



## Εβδομάδα Φιλαναγνωσίας

Με αφορμή τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών κατά τη βδομάδα **27.01.2023 – 03.02.2023** πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο ενδοτηματικά διάφορες δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη αναγνωστικής κουλτούρας. Μετά από την αναφορά στη ζωή, στην πολύπλευρη δράση και προσφορά των μεγάλων Ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, αξιοποιήθηκαν οι δανειστικές βιβλιοθήκες των τμημάτων ώστε μέσα από τον μαγικό κόσμο των βιβλίων και συνδυαστικά με τις δραστηριότητες που οργάνωσαν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, να δοθούν ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες τους, να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να αντιληφθούν καλύτερα τον κόσμο. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε πικ νικ διαβάσματος στο σχολικό προαύλιο, έγιναν βιβλιοπαρουσιάσεις από τα παιδιά, κατασκευάστηκαν βιβλιοκάμπιες από αγαπημένα τους παραμύθια, διατυπώθηκαν υποθέσεις και προβλέψεις για το τέλος της ιστορίας που διαβάζουν, προστέθηκαν ήρωες στην πλοκή της ιστορίας που διαβάζουν, έγινε υπόδοση ρόλων, συγγραφή περιλήψεων και φιλοτέχνηση εξώφυλλων.





Ο Ύμνος του Βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά

